

## **Geschiedenis van Het Woonoord**

Tijdens de tweede wereldoorlog (1944-1945) ontstond de BNMO ofwel: de Bond Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstsloftoffers. Een bond opgericht door hoge officieren die zich sterk wilde maken voor de belangen van gehandicapte militairen en/of na overlijden hun achterblijvende partners. Dit deden ze onder andere door geld in te zamelen, wetgeving te stimuleren en juridische ondersteuning te bieden.

Begin jaren '70 ontstond er een bewustwordingsproces dat er steeds meer (oud)militairen niet alleen kampten met lichamelijke maar ook met psychische problemen. De aandacht voor deze doelgroep groeide wat onder meer resulteerde in de beginjaren '80 met de bouw van Het Woonoord. Intensieve zorg voor niet alleen de gehandicapte (oud)militair, maar zeker ook voor zijn partner.

Op hetzelfde terrein in Doorn verzezen ook een hotel, een trainings- en nazorgcentrum voor BNMO-leden met ingrijpende/traumatiserende ervaringen. Men kon hier 4 tot 10 dagen verblijven. Dit kan overigens vandaag de dag nog steeds.

Het eerste jaar werd het geheel vanuit particulieren gefinancierd, maar al gauw was duidelijk dat dit erg kostbaar was en begin '84 werd Het Woonoord een AWBZ-gefinancierde instelling.

De huidige doelgroep in Het Woonoord is nog altijd de oorspronkelijke, maar als er onvoldoende aanbod is wordt er ook gekozen voor niet-militairen. Wel is het zo dat ouderdomsproblemen ook bij de (oud)militairen steeds meer op de voorgrond treden en heeft de keuze "te gaan wonen op Het Woonoord in Doorn" te maken met de wens van mensen om in een omgeving verzorgd te worden waar lotgenoten, met dezelfde beroepsachtergrond wonen. Tegenwoordig kan elke veteraan (= uitgezonden militair) lid worden van de BNMO en met de juiste AWBZ indicatie komen wonen op Het Woonoord.

Inmiddels biedt De Basis haar dienstverlening o.a. ook aan politie en brandweer.